# A Eulogy for ALFRED KOURIS OAM

10<sup>th</sup> July 1927 – 10<sup>th</sup> June 2016

#### **An Australian Success Story**

(adapted from the 2013 biography written by Clancy Tucker, journalist, author and human rights activist)





Alfred Kouris was born in July 1927 at Halepa, in the Chania district of Crete, Greece. His father, Paul Kouris, was born in the island of Kefalonia, Greece in 1900 and worked for the National Bank of Greece in Chania. Paul's father was a High Court Judge. Paul in Chania met Antigone - the daughter of the local magistrate, George Polioudakis from Sphakia - fell in love and decided to get married in 1922. They stayed in Crete until 1932. Then Alfred's father was posted by the National Bank to Peloponisos, and finally in 1938 Paul and Antigone Kouris moved to Athens. Alfred (called Alfredos in Greek), had a sister Thalia, (a famous actress in the '40s in the Greek Drama Theatre) who was also born in Chania in 1924 and a younger brother, George, who was born in Agios Nikolaos of Crete in 1932. Alfred finished his secondary education in Athens and Political Sciences in 'Panteio University', completed his two years national service in the Greek army and fell in love and married on the 6th of January 1954 to Efthymia loannidou, who was born in Athens.

In April 1955 their son Paul was born in Athens. Although Alfred was well educated, he could not get a job in the Navy and/or the Greek Foreign Office and decided to start a shirt manufacturing business with his wife under the name of 'FAVORY SHIRTS'. Needless to say, the competition was so hard that in February 1956, Alfred and Efthymia (Mitsi) decided to immigrate to Australia and departed on the vessel 'KYREINIA'. On the 16th of March 1956 they arrived in Melbourne and two days later they started working at the famous 'Pelaco' factory in Richmond, cutting and making shirts. Within six months they bought their own brand new house in Glenroy, their own car, a little Morris Minor, and started their own business: 'The Hellas Professional Training School for Clothing Machinists' on the corner of Elizabeth St. & Lonsdale St. in a three-storey old city building, where the Myer Emporium is today located.

In 1958 they moved the Hellas School to 343 Elizabeth St. (corner of Latrobe St.), started another business under the name 'Primo Clothing Pty Ltd' and did very well. In 1960 they brought Alfred's mother from overseas and in 1961, his brother, George Kouris, with his wife Helen and one year old son, Paul from Greece and made him equal partner in 'Primo Clothing', making jerkins, waist-coats and casual wear. During that period his two daughters were born; Harriet in 1962 and Antigone in 1964. The business grew rapidly until 1964 when the economy started to go down and manufacturing was no longer profitable. Alfred and George decided at this stage to start a retailing business. They rented a shop at 246 Swanston St. Melbourne, next to Stanley Young (Giannopoulos) in 1964, giving their new venture the name 'ALFREDO'S MENSWEAR Pty Ltd'. By 1967 the retailing business was doing very well and by 1969 had opened 5 more stores.

That is how Alfred started his colourful career spanning five decades, making an extraordinary contribution to the Victorian community, fully understanding what it is like to come from a distant land and make Australia home. Soon he became a Greek Community Leader, well known businessman, politician, journalist and publisher. He not only lived the life of the migrant, but delved into its psyche, extolled its virtues, and worked diligently to generate acceptance. Along the way, he sparked reforms that have re-shaped the way Victorians go about their daily lives. Inspired by his Greek upbringing, Alfred Kouris gave Melbourne 'Late-Night Shopping' with his campaign in the 1969-1970, as founder and

Chairman of the 'Make Melbourne Brighter Committee', revolutionising retail business, in the process of which, he was arrested and fined! Besides business, he has been a great mover and shaker within the Greek community and Australian community in general, founding the Academy of Modern Greek and the Chair of Modern Greek at Melbourne University.

In the early 1980s, Alfred pushed for the end of archaic drinking laws with his same 'Make Melbourne Brighter Committee', which was re-organised by him with new young members, lawyers, journalists, shopkeepers and others with vision. Alfred Kouris, as a Publisher and Editor of 'NEOS PYRSOS', the 'New Torch Greek Newspaper' and the 'Omoyeneia' Greek Magazine, from July, 1985 until April, 1993, worked hard to introduce Greek Migrants in particular, and all migrants in general, to stand in Local, State and Federal Government elections with the catch cry of a 'FAIR GO' for migrants. To set an example, he himself stood as an independent candidate in Victoria in the Senate Elections in 1970, in the Melbourne City Council Elections in 1972,1973 and 1974, and in the State Elections in 1976 as the Endorsed Liberal Candidate in Brunswick. Alfred's views on prejudice, regularly made headlines, and he was involved in many complex political, social and religious issues that the community at large faced, discussed and resolved. He was respected for his leadership, vision and determination to find a solution best for all. He was President of the 'Greek Orthodox Community of Mentone & District' from 1962-1989, a foundation member of HACCI in 1984 and Vice-President in 1990-1992, and Vice-President of the 'Victorian Federation of Greek Communities in 1987-1989, and Member of the 'Festival Antipodes Executive Committee' in 1988-89. He was also a member of the Greek Orthodox Community of Melbourne and Victoria from 1958, and elected member of the Executive Committee of the said Community from 1991-1992.

His understanding of the migrant experience is encapsulated in the title of his book published in 1998 based on his life: "MIGRANT: The Blessing..and Misfortune...of Loving Two Countries!" It honours the millions who left their homeland and settled in not only Australia, but around the world. It highlights their challenges, joys and sorrows, but importantly, the remarkable contribution they have made to the growth and change of their adoptive countries. It is a remarkable coverage of Greeks in Melbourne, Australia, especially the life and times of Alfred Kouris.

Alfred has received numerous honours for his endeavours promoting community harmony, including the Patriarch's Gold Cross presented to him by Archbishop lezekiel in recognition for services to the Orthodox Church, and Life Membership of La Trobe University's National Centre for Hellenic Studies and Research, where he was allocated a room to display his very valuable archive materials. He was also elected Life Governor of 'FRONTIDA CARE Inc.'

As the founder of Alfredo's Menswear, he saw a niche for late night trading and launched a campaign to have opening hours extended to 9 pm. "I wanted to bring Melbourne alive and I knew late-night trading would help do that," he said. "I couldn't understand why the city should die every evening." By defying the State Government and opening his six menswear stores past 5.30 pm, he was arrested and fined \$8,000. One week later, the law was changed and stores could now be open until 9pm. He was honoured by receiving Victoria's Award for Excellence in Multicultural Affairs. "I always felt that I had to prove myself worthy of being considered a first -class citizen in Australia," said Mr. Kouris. "I started to say to migrants that we should prove ourselves by doing something good for our new country."

Alfred received an Order of Australia medal on the 12th of June 2006 from the Governor of Victoria, His Excellency John Landy at Government House ... "For service to the community through contributions to the business sector, raising public awareness of the issues facing migrants, and to the Greek community."

In January 2014, Alfred and his wife, Mitsi, children and five grandchildren, celebrated not only 60 years of marriage, but of being a fine example of a young couple coming to Australia with little more than a suitcase of dreams and making a wonderful success of the migrant experience.

Vale Alfred George Kouris OAM...beloved Husband, Father, Grandfather, Brother and Uncle, Christian, Philanthropist, Patriot, Community Leader, Visionary, Educator, Playwright, Journalist, Author, Businessman, Builder and Retailer.

Thank you Alfred Kouris for your extraordinary efforts. Australia is a better place because of you.

The burial is at the Cheltenham Pioneer cemetery, Charman Rd (near the train station). A private wake will follow at the Church hall from 2.30pm for family and close friends where a short biographical extract will be screened, filmed by John Campbell and destined for Australian television. Due to time constraints, condolences can be given to the Kouris family in the Church Hall following the burial.

### Εγκώμιο (Eulogy)

#### ΑΛΦΡΕΔΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

10 Ιουλίου 1927-10 Ιουνίου 2016





#### Μία Αυστραλιανή ιστορία επιτυχίας.

(adapted from the 2013 biography by Clancy Tucker, journalist, author and human rights activist, Greek translation)

Ο Αλφρεδος Κουρής γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1927 στην Χαλέπα, στην περιοχή Χανιά της Κρήτης. Ο πατέρας του, ο Παύλος Κουρής, γεννήθηκε στην Κεφαλονιά, το 1900 και εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος στα Χανιά. Ο πατέρας του ήταν Ανώτατος Δικαστής. Ο Παύλος γνώρισε την Αντιγόνη - την κόρη του δικαστή Γιώργου Πολιουδάκη από τα Σφακιά, ερωτεύτηκαν και αποφάσισαν να παντρευτούν το 1922. Έμειναν στην Κρήτη μέχρι το 1932. Στη συνέχεια ο πατέρας του Αλφρέδου πήρε μετάθεση στην Εθνική Τράπεζα στην Πελοπόννησο, και το 1938 ο Παύλος και η Αντιγόνη Κουρή μετακόμισαν στην Αθήνα.

Η αδελφή του Αλφρέδου, Θάλεια, που υπήρξε διάσημη ηθοποιός στην δεκαετία του '40 στο ελληνικό Θέατρο, γεννήθηκε στα Χανιά το 1924 και ο νεότερος αδελφός τους, ο Γεώργιος, γεννήθηκε στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης το 1932. Ο Αλφρέδος τελείωσε το σχολείο στην Αθήνα και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο "Πάντειο Πανεπιστήμιο", ολοκλήρωσε τη δίχρονη υποχρεωτική θητεία τους το στρατό και παντρεύτηκε στις 6 Ιανουαρίου 1954 με την Ευθυμία Ιωαννίδου, από την Αθήνα.

Στις 14 Απριλίου 1955 γεννιέται σε μια κλινική στο «Μοναστηράκι» της Αθήνας, ο γιος τους, Παύλος. Αν και ο Αλφρέδος ήταν πολύ μορφωμένος, δεν μπόρεσε να βρει δουλειά στο Πολεμικό Ναυτικό ή στο Υπουργείο Εξωτερικών και αποφάσισε να ανοίξει μια βιοτεχνία με πουκάμισα με τη σύζυγό του, την οποία ονόμασαν «ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ FAVORY». Όμως ο σκληρός ανταγωνισμός τους οδήγησε στην απόφαση να μεταναστεύσουν στην Αυστραλία και έτσι ο Αλφρέδος και η Ευθυμία αναχώρησαν το Φεβρουάριο του 1956 με το πλοίο "ΚΥRΕΙΝΙΑ".

Στις 16 Μαρτίου 1956 έφθασαν στη Μελβούρνη και δύο ημέρες μετά ξεκίνησαν δουλειά στο περίφημο εργοστάσιο "Pelaco" στο Ρίτσμοντ, όπου έφτιαχναν πουκάμισα. Μέσα σε έξι μήνες αγόρασαν το δικό τους σπίτι στο Glenroy, το δικό τους αυτοκίνητο, ένα μικρό Morris Minor, και ξεκίνησαν τη δική τους επιχείρηση: Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης για ραπτική «Η Ελλάς», στη γωνία Elizabeth St. & Lonsdale St., ,εκεί που σήμερα είναι το Myer Emporium.

Το 1958 ξεκίνησε μια άλλη επιχείρηση με την επωνυμία "PrimoClothing» και πήγε πολύ καλά. Το 1960 έφεραν τη μητέρα του από την Ελλάδα και το 1961, έφερε και τον αδελφό του Γιώργο Κουρή, με την σύζυγό του Ελένη και τον γιο τους Παύλο - από την Ελλάδα. Έκανε τον αδελφό του συνέταιρο στο "PrimoClothing", όπου έφτιαχναν γιλέκα και καθημερινά ρούχα. Στην συνέχεια ο Αλφρέδος και ο Γιώργος ξεκίνησαν μια επιχείρηση λιανικής πώλησης. Άνοιξαν το πρώτο μαγαζί στην οδό Swanston St. στη Μελβούρνη, με το όνομα «ALFREDOS' MENSWEAR». Στη συνέχεια άνοιξε άλλα πέντε μαγαζιά με ρούχα στο κέντρο της Μελβούρνης.

Σύντομα έγινε ενας απο τους αρχηγούς της Ελληνικής Κοινότητας, ένας γνωστός επιχειρηματίας, πολιτικός, δημοσιογράφος και εκδότης. Εκείνος όχι μόνο έζησε τη ζωή του μετανάστη, αλλά μπηκε στην ψυχοσύνθεσή του, κατανόησε τις αρετές του, και εργάστηκε επιμελώς για την αποδοχή των μεταναστών. Με τον τρόπο του πρότεινε μεταρρυθμίσεις που επηρέασαν την ζωή της Βικτώριας. Εμπνευσμένος από την ελληνική ανατροφή του, Ο Αλφρεδος Κουρής έδωσε στην Μελβούρνη το "Late Night-Shopping" το 1969-1970, ως ιδρυτής και πρόεδρος του "Make Melbourne Brighter Committee", δηλαδή της εκστρατείας του για το πώς μπορεί να γίνει η Μελβούρνη φωτεινότερη, που αποτέλεσε επανάσταση στον επιχειρηματικό κοσμο.

Ο Αλφρέδος Κουρής, ως εκδότης και συντάκτης του της Ελληνικής εφημερίδας «Νέος Πυρσός» και του περιοδικού "Ομογένεια", από το 1985 μέχρι το 1993, εργάστηκε σκληρά για να εμπνευσει τους Έλληνες μετανάστες, να ασχοληθούν με τα πολιτικά και της τοπικές εκλογές, χρησιμοποιώντας το σύνθημα «FAIR GO» για τους μετανάστες. Έδωσε ο ίδιος το παράδειγμα και κατέβηκε ως ανεξάρτητος υποψήφιος στη Βικτώρια στις Γερουσιακές εκλογές το 1970, για την Δημαρχεία της Μελβούρνης το 1972,1973 και 1974, και καθώς και στις πολιτειακές εκλογές το 1976 ως ο υποψήφιο των φιλελεύθερων στο Brunswick.

Ο Αλφρεδος Κουρής, ασχολήθηκε με πολλά πολιτικά, κοινωνικά και θρησκευτικά θέματα της κοινωνίας μας. Τον σεβάστηκαν για την ηγεσία του, το όραμά του και την αποφασιστικότητά του να βρει την καλύτερη λύση για όλους, ως Πρόεδρο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Mentone από 1962-1989, τότε που χτίστηκε και η εκκλησία. Ηταν ιδρυτικό μέλος του HACCI το 1984, και Αντιπρόεδρος από το 1990 -1992. Επίσης ήταν αντιπρόεδρος της «Βικτωριανής Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων» από το 1987-1989, και στην εκτελεστική επιτροπή του «Φεστιβάλ Αντίποδες» από το 1988-89. Και τέλος ήταν τακτικό μέλος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτώριας από το 1958 μέχρι σήμερα, και εκλεγμένο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κοινότητας από το 1991 έως 1992.

Η κατανόησή του για τους μετανάστες διατυπώνεται στο βιβλίο με τον τιτλο "ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-Η Ευλογία & Δυστυχία να αγαπας δυο πατριδες." Το βιβλιο τιμά τους εκατομμύρια μετανάστες που εγκατέλειψαν την πατρίδα τους και εγκαταστάθηκαν, όχι μόνο στην Αυστραλία, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπογραμμίζει τις προκλήσεις, τις χαρές, τις λύπες, αλλά και το σημαντικότερο, την αξιόλογη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη των χωρών που τους φιλοξένησε.

Το βιβλίο του υπάρχει σε διακόσια πενήντα πανεπιστήμια στον κόσμο και σε πεντακόσιες βιβλιοθήκες στην Αυστραλία και στην Ελλάδα, και σε διακόσια σχολεία της Αυστραλίας. Ο Αλφρέδος Κουρής έχει λάβει πολλές τιμητικές διακρίσεις για τις προσπάθειές του στην κοινότητα και τον έχει τιμήσει, ο Αρχιεπίσκοπος Ιεζεκιήλ με το Χρυσό Σταυρό για την προσφορά του στην Ορθόδοξη εκκλησία. Ο Αλφρέδος Κουρής τιμήθηκε, λαμβάνοντας ένα βραβείο Αριστείας για Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων. Όπως έλεγε ο ίδιος "Πάντα ένιωθα ότι έπρεπε να αποδείξω οτι άξιζα να θεωρηθώ πολίτης με ίσα δικαιώματα στην Αυστραλία», ελεγε ο κ Κουρής στους μεταναστες ότι πρέπει να αναδείξουμε τον εαυτό μας κάνοντας κάτι καλό για την χώρα μας.

Ο ενταφιασμός θα γίνει στο Pioneer Cheltenham Cemetery – Charman Road Cheltenham.
Στις 2.30μ.μ θα ακολουθήσει κέρασμα στην αίθουσα της εκκλησίας για τους συγγενείς, φίλους και παρευρισκόμενους. Θα παρακαλούσα λόγω πίεσης χρόνου, οι χαιρετισμοί να δοθούν στην αίθουσα μετά από το νεκροταφείο. Επίσης θα προβληθεί ένα βιογραφικό απόσπασμα γυρισμένο από τον John Campbell για τον κύριο Κουρή που θα παιχτεί και στην Αυστραλιανή τηλεόραση.

#### **Eulogy for the wake - by Antigone Kouris**

We have heard a lot about my dad's accomplishments, but I would like to share with you some insight into his psyche which contributed to the great man and father and husband that he was.

The eulogy did not mention that my father was a huge supporter of the Boy scouts. He helped start a scouting movement at this church which my brother attended. He also encouraged his grandchildren to join the movement.

My father was a senior scout leader in Athens for several years where he learned and practiced the "Scout law and promise" which is

Duty to God Duty to others Duty to self

The scout law is designed to develop the characteristics of responsibility, self-reliance, self-confidence and unselfishness which leads to collaboration and leadership skills.

My father would often say to me that scouts are expected to do a "good deed every day". This is the foundation on which he built his career and family. This explains much of who he was.

It explains why he was always so keen to help others without monetary reward. He used his status and influence to help people who were less fortunate. When he got his OAM he saw it as an opportunity to nominate other Greek migrants for the order of Australia – he has helped 4 Greek Australians receive OAs.

So we should not be surprised when he was quoted saying: "I started to say to migrants that we should prove ourselves by doing something good for our new country." This is exactly what the scout law encourages.

My father was very proud of his children and grandchildren. He was especially proud when I told him that I was going to do a PhD on Greek migrants to find out why they are living so long so that I can help the wider Australian community live longer healthier lives from the lessons learnt from this study. He was thrilled that I was practising scout law even though I had not gone to scouts as a young girl! He had rubbed off on me.

In this day and age of "me culture" there is an important lesson to be learnt here from my father for future generations and that is "Do a good deed every day".

Right up until he passed away he was helping others and wanting to do a good deed.

## Eulogy for the Wake for Alfred Kouris - by Antigone Greek Translation Kouri

Ακούσαμε πολλά για τα όσα πέτυχε ο πατέρας μου, αλλά θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποια στοιχεία της ψυχής του που συνέβαλαν να γίνει αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, πατέρας και σύζυγος που ήταν.

Ο επικήδειος δεν ανέφερε ότι ο πατέρας μου ήταν ένθερμος υποστηρικτής των Προσκόπων. Βοήθησε μάλιστα να ξεκινήσει μια προσκοπική κίνηση σε αυτή την εκκλησία, στην οποία συμμετείχε ο αδερφός μου. Ακόμη ενθάρρυνε και τα εγγόνια του να λάβουν μέρος σε αυτήν.

Ο πατέρας μου ήταν Αρχηγός στους προσκόπους στην Αθήνα για αρκετά χρόνια όπου έμαθε και εφάρμοσε τον "Προσκοπικό κώδικα τιμής" που περιλαμβάνει:

Το καθήκον προς το Θεό Το καθήκον προς τους άλλους Το καθήκον προς τον εαυτό μας

Ο προσκοπικός κώδικας τιμής είναι σχεδιασμένος για να αναπτύσσει τα χαρακτηριστικά της υπευθυνότητας, της ανθεκτικότητας, της αυτοπεποίθησης και της ανιδιοτέλειας που συμβάλουν στην συνεργασία και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων.

Ο πατέρας μου πολύ συχνά μου έλεγε ότι οι πρόσκοποι πρέπει να κάνουν μια καλή πράξη κάθε μέρα. Αυτό είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο έχτισε την καριέρα και την οικογένειά του. Αυτή η στάση εξηγεί ποιος ήταν.

Έτσι εξηγείται γιατί του άρεσε να βοηθάει τους άλλους χωρίς χρηματική αμοιβή. Χρησιμοποίησε την επιρροή και το κύρος του για να βοηθήσει ανθρώπους που δεν ήταν τόσο τυχεροί. Όταν έλαβε το <u>OAM</u>, θεώρησε ότι ήταν μια ευκαιρία για να προτείνει και άλλους Έλληνες μετανάστες για το τάγμα της Αυστραλίας- βοήθησε 4 ελληνοαυστραλούς να λάβουν <u>OAs</u>. ?

Δεν θα πρέπει λοιπόν να εκπλησσόμαστε με τη φράση που έλεγε: « Άρχισα να λεω στους μετανάστες ότι πρέπει να αποδείξουμε ποιοι είμαστε κάνοντας κάτι καλό για τη νέα μας πατρίδα». Αυτή ακριβώς τη συμπεριφορά ενθάρρυνε ο κώδικας τιμής των προσκόπων.

Ο πατέρας μου ήταν πολύ περήφανος για τα παιδιά και τα εγγόνια του. Ήταν ιδιαίτερα περήφανος όταν του είπα ότι επρόκειτο να κάνω διαδακτορική διατριβή με θέμα τους Έλληνες μετανάστες για να διαπιστώσω τις αιτίες που συμβάλουν στη μακροζωία τους, ώστε να βοηθήσω την ευρύτερη αυστραλιανή κοινότητα να ζήσει περισσότερο και με υγεία, από τα πορίσματα της μελέτης που θα έκανα. Ενθουσιάστηκε από το ότι εφάρμοζα τον προσκοπικό κώδικα τιμής, αν και δεν είχα πάει στους προσκόπους σαν παιδί. Μου τον είχε όμως μεταδόσει.

Στην εποχή της «κουλτούρας του Εγώ» που ζούμε, υπάρχει ένα μάθημα που μπορούν να μάθουν οι επόμενες γενιές από τον πατέρα μου και το οποίο συνοψίζεται στη φράση « Κάνε μια καλή πράξη την ημέρα».

Μέχρι τη στιγμή που απεβίωσε, βοηθούσε τους άλλους και ήθελε να κάνει μια καλή πράξη.